

Column

Anneke Rodenburg



Prijzuitreiking, met Anneke Rodenburg in het midden (Foto: Bauke de Vries)

Goedkoopzaamheid

Ik ben Duurzaamste Hovenier 2018 geworden, samen met Rozenveld Hoveniers, een hele eer! Lopend over de Vakbeurs van de Groene Sector in Hardenberg merk ik dat duurzaamheid soms wel en soms nog helemaal niet leeft in onze groene sector. Als ik terloops bij een groothandel informeer naar duurzaam geteelde beplanting, lijkt het alsof men er nog nooit over nagedacht heeft: “Tja, daar moeten wij zelf dan ook naar op zoek gaan.” Hoe kan het dat in supermarkten een afdeling met duurzame levensmiddelen heel gewoon is, maar dat in het doorsnee tuincentrum nog steeds geen hoek met duurzaam geteelde planten bestaat? Soms denk ik dat het met het woord duurzaam zelf te maken heeft, het klinkt zo duur! Daarom stel ik voor om het woord duurzaamheid te vervangen door ‘goedkoopzaamheid’. Eén voorbeeld: Ik gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Dat betekent

een kostenbesparing, ik hoef ze niet in te kopen. Met een goede uitleg naar de klant, ik ben tenslotte de vakvrouw, kan het mij meer betaald werk opleveren. Ik kies er voor om in tuinen de worteloniukruiden zonder bestrijdingsmiddelen te verwijderen. Dan moet ik er gedurende het eerstvolgende groeiseizoen vaker naartoe voor onderhoud, om te voorkomen dat eventuele restanten weer de regie overnemen.

Ik gebruik duurzaam geteelde planten, die zijn meestal sterker. Dat betekent minder uitval en minder inboet, dus minder kosten en tevredener klanten, goed voor mijn visitekaartje.

Vlinders, bijen, insecten, vogels en zoogdieren zullen zich door de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen prettiger voelen in de tuin, omdat er voldoende voedsel voor ze is, een voorwaarde voor voortplanting. Winst voor de biodiversiteit,

gratis cadeautjes voor de klant! Zo ontstaat een levende tuin, waar veel te ontdekken en te genieten valt. Het komt vaak voor dat tevreden klanten vervolgens hun tuinbelevissen met mij delen, daar geniet ik ook van. Een foto van het eerste sneeuwklompje, een filmpje van een egel die blaadjes zijn nieuwe huis in sleept, een foto van een mooie vlinder, of het berichtje van een kind dat er ‘nu al drie dagen een kat zit voor zijn net aangelegde muizenhol’. Kortom, allemaal winst en het kost helemaal niets! Ik geloof dat iedereen volop ‘goedkoopzame’ mogelijkheden heeft. Het is soms alleen nog even zoeken naar wat nu echt het beste bij je past.

Anneke Rodenburg is ontwerpster van natuurlijke speelplekken (www.tuinenvlinder.nl) Aangesloten bij Springzaad en Wilde Weelde